

Monstret



Kapitel 1 Ljuden

- Vänta Erik, säger Elsa.
- Vad är det, säger Erik
- Jag hörde något.
- Det var säkert någon som bakar.
- Det kom från golvet.
- Det var inget.
- Okej.

Elsa och Erik var båda 12 år och hade varit bästisar sen dom var 4 år. Elsa hade långt blondt hår. Erik hade kort brunt hår och han gillar sport.

Då kom mobbaren William in i hemkunskapsrummet. William har en svart skinnjacka och ett silverhalsband runt halsen.

- Vad gör du här William, säger Erik.
- Jag ska ha hemkunskap vad tror du, svarar William och knuffar bort Erik och går till lektionen. Elsa och Erik är rädda för William så dom försöker vara snälla mot honom. Hemkunskapsrummet är stort och det finns mycket burkar och slevlar.

Då kom den sura och elaka läraren David. Dom skulle göra en tårta. Erik och Elsa gjorde en tårta med grädde och marsipan. Elsa älskar doften av marsipan. När dom är klara ställer dom tillbaka allt som dom använt.

- Jag hörde det igen, sa Elsa
- Vad för nått.
- Det som jag hörde förut.
- Okej vi går och kollar vad det är.

Kapitel 2: Rädslan

När dom är ute ur hemkunskapsrummet och in i korridoren där Elsa ser något konstigt. Hon ser en skugga. Hon blir rädd. Hon säger till Erik.

- Erik, säger Elsa
- Vad är det nu då.
- Jag såg en skugga den var vid musiksalen
- Nej, Den står inte där.
- Men den var där nyss.
- Men sluta larva dig.
- Där är den igen nu var den vid klassrummet.

Då kom matteläraren Sara. Sara såg på Elsa att hon var rädd. Hon föreslog att dom skulle gå in i lärarummet och prata om vad Elsa sett.

- Vad har du sett, sa Sara
 - Jag såg en skugga som rörde sig vid musiksalen och sen vid klassrummet, svara Elsa
 - Hon har sagt att hon har hört och sett allt möjligt, sa Erik
- Dom får saft och bullar av Sara. Sara har varit Erik och Elsas Fröken i 1:an nu är hon bara mattelärare. Dom pratar lite, sen känns det bra och dom går ut ur lärarummet. Det bästa med Sara är att man kan prata med henne om vad som helst tycker Erik och Elsa. När dom kommer ut så träffar dom William.

- Är ni rädda för något eller, sa William
 - Nej, Säger Erik
- Elsa säger ingenting, hon vet att hon är rädd.

Kapitel 3 Affischen

När Elsa och Erik går ut i Korridoren när dom ser en affisch som hänger på väggen.
Som rubrik står det:

Talangtävling!!!!

Elsa och Erik blir nyfikna och börjar läsa på den. Det står att skolan ska ha en talangtävling för dom som går i skolan och som vill uppträda. Det vill inte Erik och Elsa men dom vill titta på. I slutet står det vänd inte på affischen.

Dom blir nyfikna och vänder på den rubriken är **Monster i skolan**. Dom blir rädda. För dom har hört ljud och skuggor. Dom tror det är monster dom har sett.

- Vem kan ha gjort det här, säger Elsa
- Jag vet inte, svarar Erik
- Tänk om det är monster vi har sätt, säger Elsa
- Kanske, jag vet inte, säger Erik
- Vi går, säger Erik
- Okej, säger Elsa
- Ska vi hoppa hopprep, föreslår Elsa
- Ja kul, svarar Erik.

Kapitel 4: Upptäckten

När rasten är slut går Erik och Elsa in i skolan igen. Erik behöver en penna till lektionen och går ner i källaren för att hämta en. När dom kommer ner i källaren så står det ett monster där. Dom blir rädda och hoppar till. Monstret är svart och har lite grå öron. Erik och Elsa tycker den luktar äckligt. Öronen liknar kaninöron. Erik och Elsa tror att det var en kanin och förvandlats till ett monster. Dom springer upp ur källaren, dom är jätterädda.

När dom kommer upp så pratar dom om det dom sett

- Vad var det?, säger Erik
- Det var ett monster, svarar Elsa
- Undra varför det var ett monster i skolans källare, säger Erik
- Jag vet inte, säger Elsa.
- Det var jätteläskigt.
- Ja, verkligen.

Dom går till lektionen utan en penna. Dom säger vad dom har sett till deras klasskompis Lisa. Men hon säger bara att dom låsats. Dom ska ha svenska.

Kapitel 5: Dikten

När lektionen är slut ska dom gå och äta lunch dom ska äta fisksoppa det gillar inte Erik och Elsa. Erik och Elsa sitter vid samma bord som Lisa och Kalle Det värkar som Lisa och Kalle inte heller tyckte om maten. När dom har ätit klart så har dom rast i 45 minuter. Erik och Elsa går upp i kapprummet för att hämta sina skor. då får dom se en dikt hänga på väggen. Dom går och läser den. Det står: Det är larvigt och töntigt att tro på monster. Varför finns det barn som tror på monster när dom inte finns. Dom barnen är larviga. Dom oroar sig för monster när dom inte finns.

- Vem och varför skrev någon så? sa Elsa.
- Vet inte kanske William han är den ända som vet att vi tror på monster, Svarar Erik.
- Ja kanske, Sa Elsa

Sen går dom till biblioteket och Erik och Elsa ska läsa om monster och kaniner.

Kapitel 6: Boken

När dom är i biblioteket lånar dom en bok som handlar om djur för att dom ska få reda på mer om monstret i källaren. Dom läser i boken och ser en text om kaniner där står det "Vilda kaniner är främst nattaktiva, växtätare och lever i kolonier. De gräver hålrum i marken som används som bon och inreds med gräs och löv. Ungarna får ett eget hålrum som utöver gräs, även fodras med päls från modern." Dom ser en anteckning i boken det står "Natten, köpa växter, gräva ett hål" Dom tror att det är någon som vill skapa monstret som Erik och Elsa såg.

- Tror du att det var någon som läste den här boken som ville göra ett monster? fråga Erik
- Kanske, undra om det var det monstret vi såg? svara Elsa
- Aa, Jag tror det.

Dom lånar boken och sedan är bibliotekstiden slut. Då går dom på rast. Erik och Elsa går till källaren och kollar om det ligger kvar någon från monstret där och det gör det. Det ligger lite päls från djuret kvar. Dom tar upp det och lägger i en påse. Sen går dom längre in i källaren där dom ser en sallad som är halvt uppäten. Men den tar dom inte upp. Sen går dom upp ur källaren.

Kapitel 7: Blandningen

Nästa dag när dom kommer till skolan så går dom till hemkunskapsrummet och blandar till ett lockbete för att locka fram. Dom kollar i boken dom lånade vad kaniner äter. Det står att den äter morötter, hö och maskrosblad. Dom tar lite hö, maskrosblad, morötter och tar lite lera så att det blir kladdigt.

- Tror du att det funkar? Frågar Elsa
- Ja, kanske vi får se, Svarar Erik
- Vi får gå in och testa, Sa Elsa

Dom går in och tar en bunke hackar upp moroten och krossar maskrosbladen så det blir smulor, sen blandar dom ihop allt. Dom lägger det i en låda och ställer den i kylskåpet. Den ska stå där i 1 timme så dom hämtar den på rasten.

Recept på Lerkaka

- 1 morot
- 2 dl hö
- 1 dl maskrosblad
- 2 dl Lera

Krossa maskrosbladen, hacka upp moroten och blanda ihop allting och ställ sedan in allt i kylskåpet. Den ska stå där i 1 timme.

När dom går ut ur rummet ser dom att William har slagit deras kompis Johan och lärarna håller i William. Dom är på väg till rektorn för att snacka om vad han har gjort. Sen går dom in till sitt klassrum och har lektion.

Kapitel 8: Hämnden

När lektionen har börjat så smyger Erik och Elsa ut ur klassrummet. Dom går till hemkunskapsrummet för att hämta lockbetet. Men när dom står vid dörren så ser dom att den elaka läraren David står i rummet.

- Vad ska vi göra nu? frågar Erik
- Vi får göra något som gör att han går ut, svarar Elsa
- Ja, men som vad?
- Vet inte riktigt.
- Vi måste locka ut honom på något sätt.
- Ja vi kanske kan göra något ljud som gör så han kollar vad det är, sa Elsa
- Ja hur ska vi göra? frågar Erik
- Jag klappar i händerna och sen gömmer vi oss och smiter in när han kommer ut och kollar vad det va, sa Elsa
- Ja vilken bra idé.

Elsa går liten bit bort från dörren och slår i händerna så högt hon kan. David går ut och kollar vad det var. Då springer Erik och Elsa går in och öppnar kylskåpet snabbt tar ut lockbetet. Dom springer ut genom bakdörren. Dom går mot källaren där dom såg monstret senast. Dom vill hämnas på William för det han har gjort mot dom och deras kompisar. Dom öppnar locket på lådan och det börjar lukta i hela källaren, sen ser dom något komma mot dom. Det var monstret det var stort och hade svartpäls! Den följde efter dom och dom gick upp ur trappan med monstret som fortfarande följde efter dom. Sen såg dom William som hade gått ut ur sitt klassrum. Elsa ropade på William och han titta dit. Han blev så skrämmd så att han skrek. Erik och Elsa gick fram till William och monstret följde efter. Tillslut stod William och monstret öga mot öga med varandra. William såg så skrämmd ut att han nästa börja grina.

- Hur känns det nu William? sa Erik
- Jag vet inte, sa William som lät vettskrämmd.
- Nu vet du hur det känns när du mobbar allihopa i skolan, sa Elsa

Då kom Salar ut ur klassrummet och när han såg monstret blev han också vettskrämmd. Salar sprang in på toan och gömde sig. Sen när William sprang iväg för att han var rädd. Erik och Elsa gick tillbaka till källaren för att lämna monstret. Men när dom kom till källaren så hörde dom David som var där nere och var väldigt arg. Han hade märkt att monstret var

borta. Men när Erik och Elsa hörde det så försökte dom göra så monstret gick ner i källaren. Men den ville ju ha maten så han gick inte ner. Men då fick Elsa en idé.

- Vi kan ju kasta ner lite mat när David inte ser, sa Elsa
- Ja vi måste bara vänta till han går längre in i källaren, svarar Erik
- Jag säger nu, när du ska kasta, sa Elsa
- Ok, sa Erik
- Vänta, vänta, vänta NU!

Erik kastade maten. Precis där den skulle landa så sprang monstret ner direkt. David gladare när han såg monstret, men han såg misstänksam ut.

Varför kom monstret ned igen?

Varför ligger det mat på golvet?

Kapitel 9: Sanningen

När dom har lämnat monstret så var lektionen nästan slut. Dom har faktiskt varit borta i 25 minuter. När dom kommer in i klassrummet så tittar alla på dom. Vissa frågar vad dom var, men då säger Erik och Elsa inget. Men när lektionen är slut så träffar dom William igen han ser nästan fortfarande rädd ut. Han ser dom och går fram till dom. Jag ska bara säga förlåt för att jag retade, er det var jag som skrev dikten.

- VA?!?!? Var det du? sa Erik
- Ja, det var jag förlåt, sa William
- Det gör inget men varför gjorde du det? Fråga Elsa
- För att jag ville att ni skulle bli rädda, svara William
- Ok
- Men var det du som skrev affischen? frågar Erik
- Vadå affischen vilken affisch? Svarar William
- Nej det var inget, sa Erik för att inte avslöja för mycket.

Erik och Elsa går iväg och mot källaren dom vill kolla om monstret är kvar och den är där och David är också kvar. Då får David syn på Erik och Elsa han blir arg och skriker på dom. Dom försöker rymma men David kommer ikapp dom ganska snabbt. Han är arg.

- Var det ni som hade tagit monstret och tagit upp honom ur källaren, frågar han
- Ja, säger Erik och Elsa.
- Ni läste väl affischen?
- Ja, det gjorde vi, svarar dom
- Men varför så tog ni upp monstret ur källaren?
- Vi var intresserade och vi ville veta varför du gjorde det.
- Ok, Men jag skrev affischen för att ni inte skulle göra det här, men skolan såg den innan barnen så dom skrev att skolan skulle ha en talangtävling.
- Men varför skrev du affischen?
- För att jag skulle kunna jobba i fred och sen skrämma alla barn så att dom inte kom till skolan.
- Ok, Men varför vill du skrämma barnen?
- För att jag inte gillar barn och vill att dom inte ska komma till skolan.
- Men varför jobbar du i skolan då?
- För att jag inte fick några jobb, För att alla tycker jag är sur hela tiden.
- Ok, Men vi lovar att inte kolla och kolla på dig om du slutar hålla på med det där med

monster och sånt.

- OK, jag lovar.

- bra

Dom säger hejdå och går iväg.